

JAARVERSLAG 2021

'Het hoeft geen betoog dat de corona-pandemie die in maart 2020 begon, invloed heeft op de wijze waarop we kerk zijn. Als Schuilplaats erkennen we dat dit voor menigeen invloed heeft gehad of nog heeft op zijn of haar persoonlijke relatie met God, soms positief en soms niet. Het wegvallen van structuren, in het bijzonder van de zondagse fysieke samenkomst en de doordeweekse fysieke bijeenkomsten, heeft voor sommigen de geestelijke voeding verminderd en voor anderen is het aanzet geweest om de Heer nog meer te zoeken.

*Het voor ieder persoonlijk herkennen en erkennen van de diepgang van zijn relatie met God is het persoonlijke startpunt voor hoe nu verder, specifiek voor 2021. Toch mogen we in alle eerlijkheid erkennen dat de persoonlijke relatie met onze Vader altijd pieken en dalen kent. Corona-pandemie of geen pandemie maakt dan geen verschil. Het gaat steeds om de keuze: **Wil ik God's discipel zijn?***

In 2021 zullen we daarom bouwen op 3 pijlers van deze vraag:

God's woord (de bijbel)

Gebed

Geestgeleid (Heilige Geest)'

Dat schreven we in het jaarplan 2021. We wisten toen nog niet dat Corona in 2021 nog steeds zo van invloed zou zijn op ons kerk zijn. Ook 2021 kende namelijk veel 'turbulentie'. Soms waren we genooddaakt om alleen videodiensten en mini-kerken te houden, op andere zondagen konden we in de Blokstallen bij elkaar komen. Het was niet altijd ideaal en optimaal voor de gemeenschapszin en de onderlinge contacten, maar we zijn wel dankbaar dat we in een tijd leven dat we in elk geval via het internet met elkaar verbonden kunnen zijn. Stel je eens voor hoe het zou zijn als dat zelfs niet mogelijk is.

De apostel Paulus heeft in zijn leven ook veel 'turbulentie' meegemaakt. Hoe reageerde hij daarop?

'Ik heb geleerd om in alle omstandigheden tevreden te zijn. Ik weet wat het is om gebrek te lijden, maar ook wat het is om in rijkdom te leven. Ik heb alles aan den lijve ondervonden: overvloed en honger, rijkdom en gebrek. Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft' (Filippenzen 4: 11-13).

In welke omstandigheden wij ook verkeren, we mogen weten dat **'Jezus Christus gisteren en heden dezelfde is, en tot in eeuwigheid'** (Hebr. 13:8). Daarmee zijn we het jaar 2022 ook begonnen. Wij zijn tegen alles bestand door Hem die ons kracht geeft.

We hebben de 3 pijlers, Gods Woord, Gebed en Geestgeleid, in 2021 op de volgende manier handen en voeten gegeven:

God's woord

In onze zondagse (online) samenkomsten en de diverse themagroepen hebben we direct of indirect God's Woord laten spreken. In februari/maart werden, als opmaat naar Pasen, de hoofdstukken 12 t/m 20 uit het bijbelboek Johannes behandeld. Zo trokken we met Jezus op naar het Pesachfeest in Jeruzalem en beleefden we de boodschap van zijn lijden, sterven en opstaan heel intens.

In oktober/november 2021 behandelden we 6 keer, het thema 'Durf jij te veranderen?' Daarnaast kwamen vele andere onderwerpen aan de orde.

We hadden een diversiteit aan sprekers uit andere gemeenten. Zij dienden onze gemeente met een boodschap die de Heer hen op hun hart legde voor onze gemeente. Sommigen zelfs meerdere malen. Uit onze eigen gemeente deelden een aantal sprekers Gods Woord. We geloven dat al deze sprekers met hun bijbels onderwijs onderwerpen hebben bijgedragen aan de opbouw van ons geestelijke leven.

In Jesaja 55: 11 staat immers:

'Zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit Mijn mond: het keert niet vruchteloos naar Mij terug, niet zonder eerst te doen wat Ik wil en te volbrengen wat Ik gebied'.

Ook op andere, creatieve wijzen, is invulling gegeven aan de boodschap van het evangelie. Op zondag

6 juni verzorgde het Watoto zendingswerk Oeganda grotendeels de samenkomst door middel van een presentatie over het zendingswerk en door een digitaal optreden van het kinderkoor.

Tot onze grote vreugde mochten we op 21 november 2021 2 personen in onze gemeente dopen na hun indrukwekkende getuigenissen gehoord te hebben.

En elke eerste zondag van de maand, gaven we met grote blijdschap invulling aan de Maaltijd van de Heer.

Maar natuurlijk is God's Woord niet alleen gedeeld in de zondagse samenkomsten. Ook in de themagroepen is op diverse wijze invulling gegeven aan het delen van God's Woord. Ezijn 12 diverse themagroepen die vanaf september 2021 gestart zijn.

Vermeldenswaardig is dat we in juli een zomervakantie Bijbelleesrooster voor kinderen hebben uitgedeeld.

Op de achtergrond hebben we ons verdiept en verdiepen we ons als bestuur en oudsten in specifieke thema's als scheiden, hertrouwen, LHBTI, samenwonen. Deze onderwerpen vragen om een brede bespreking binnen de gemeente welke ruimte er helaas nog niet was in 2021 als gevolg van de beperkende covid-maatregelen. Bij de behandeling van deze thema's zullen we in elk geval altijd vanuit Gods Woord, Geestgeleid en door Gebed God's wil zoeken.

We stimuleren gemeenteleden, waar het maar kan, om dagelijks tijd te nemen voor het lezen van de Bijbel, om te bidden en om de Heilige Geest te vragen om de leiding in ons dagelijkse leven te nemen.

Gebed

'Je kunt geen christen zijn zonder te bidden, zoals je ook niet kunt leven zonder adem te halen'.

Maarten Luther.

In de Bijbel krijgen we op tal van plekken mee dat gebed de basis is voor al onze activiteiten. Als we kijken naar het functioneren van de eerste christengemeente in Handelingen zien we dat het meest opvallende kenmerk haar afhankelijkheid van gebed is. In de bijbel zien we

groepen en individuen steeds weer in gebed gaan onder heel verschillende omstandigheden, het is een onderdeel van hun manier van leven. Gebed is de centrale activiteit. Bidden blijkt effectief, elke keer op nieuw.

We hebben in 2021 tweewekelijkse gebedsavonden gehouden. In verband met Corona is dat digitaal gebeurd. Deze manier van bidden is heel waardevol gebleken omdat we samen plaatsonafhankelijk met elkaar hebben kunnen bidden. Deze vorm van bidden is ook flexibel. Je hoeft niet per sé een heel uur aan te schuiven, je mag ook tussentijds aanschuiven of vertrekken, al naar gelang je mogelijkheden.

Wekelijks, voorafgaand aan de samenkomst, hebben we ook een gebedsmoment waarin we God danken voor de vrijheid waarmee we samen kunnen komen, waar we om leiding van de Heilige Geest vragen en waar we voorbede doen voor dat wat God ons op dat moment op het hart legt.

Van 17 t/m 24 januari 2021 hebben we deelgenomen aan de wereldwijde week van gebed voor eenheid. In 2021 was het thema *#blijfinmijnliefde*. Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag hebben we hieraan invulling gegeven door middel van digitale gebedsbijeenkomsten en een gebedswandeling.

Op 1 juni 2021 hebben we een gebedsketting van 15 uur gehouden voor de zieken en drie dagen later, op 4 juni 2021, was de nacht van gebed van Open Doors waar we gemeenteleden op hebben geattendeerd.

Op zondag 5 september 2021 hebben we gebedskaarten voor gezinnen uitgedeeld in de samenkomst zodat we, gedurende het jaar, voor elkaar bidden.

Van 8 tot 10 oktober 2021 was het gebed- en vastenweekend van onze kerkgemeente, dit keer in het broederhuis St. Marie in Huijbergen. Het thema was het 'Onze Vader', het gebed dat Jezus ons leerde.

Op 14 oktober 2021 vond de eerste bijeenkomst plaats van de nieuwe gebedsgroep 'Voor de kinderen', die daarna iedere tweede donderdagmorgen van de maand voor dit doel in gebed is gegaan.

In de gebedsmails zijn wekelijks gebedspunten opgenomen. Om privacyredenen worden specifieke gebedspunten voor personen alleen op ons beveiligde netwerk weergegeven (Mijn Schuilplaats) en alleen wanneer de personen daar zelf toestemming voor hebben gegeven.

We geloven dat het belangrijk is Gods leiding te zoeken in alles wat we doen. Door samen te bidden kunnen we ons beter richten op zaken van gemeenschappelijk belang. Gebeden vullen elkaar aan. Door eenheid in het geloof in Jezus Christus merken we dat de Heilige Geest werkt!

Geestgeleid

We hebben in 2021 opnieuw ervaren dat we niet zonder de leiding van de Heilige Geest kunnen.

- Hij geeft ons bovennatuurlijke kracht om te getuigen (Handelingen 1:8).
- Hij overtuigt de wereld van zonde, oordeel en gerechtigheid (Johannes 16:8).
- Hij onderwijst ons en helpt ons te herinneren aan alles wat Jezus gezegd heeft (Johannes 14:26).
- Hij geeft ons speciale gaven (bekwaamheden) om te kunnen dienen (1 Korintiërs 12:1-31).
- Hij verandert ons karakter van binnenuit. De Heilige Geest bewerkt (meer) liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Gal. 5:22).

Het gaat om de Heilige Geest die werkt en om mensen die door de Geest geleid zoeken naar Gods wil. Mensen die willen uitreiken naar hun omgeving en die zich bewust zijn hoe belangrijk gebed, dagelijkse omgang met de Bijbel en leiding van de Heilige Geest daarbij zijn. Het gaat God in Christus en door de Geest om mensen die steeds meer op Jezus gaan lijken in hun leven van alledag. Onze kerk is een oefenplaats voor geestelijke groei om uit te reiken naar elkaar en naar de mensen om ons heen.

In het onderwijs hebben we in 2021 vooral impliciet aandacht gegeven aan het werk en de persoon van de Heilige Geest. We beseffen dat we daar nog meer aandacht aan mogen geven. We hebben de Heilige Geest altijd betrokken bij en in onze gebeden en Hem om leiding gevraagd voor die richting die we als kerkgemeente mogen gaan. Bijvoorbeeld bij onze plannen voor de Blokstallen, bij de keuzes die we gemaakt hebben voor het kerk zijn in Coronatijd, maar zeker ook bij het proces van 'Werk aan de Kerk' wat niet zonder de leiding van de Heilige Geest kan. De tegenstander is er altijd op uit om onze relatie met God en met elkaar te verstoren en uit elkaar te drijven. Gods Woord, Gebed en de Heilige Geest zorgen juist voor eenheid en liefde. Het is daarom dat we deze drie pijlers zo belangrijk vinden voor onze kerkgemeente.