

JAARVERSLAG 2020

Wat was 2020 een bijzonder jaar. Covid-19/Corona stond centraal in de samenleving en had ook gevolgen voor ons kerkelijke leven. Toen we elkaar aan het begin van 2020 een gezegend nieuwjaar wensten, hadden we geen Coronapandemie verwacht.

In onze gemeente zijn in 2020 verschillende naasten ons ontvallen. Door corona of om andere redenen.

Vanaf half maart 2020 konden we niet meer samenkomen in het Markiezaatscollege (Curio gebouw) en moesten we videodiensten organiseren. We organiseerden mini-kerken die, over het algemeen, veel waardering genoten.

In juni/juli mochten we weer met een groep van 100 personen samenkomen. Het Markiezaatscollege werd echter voor huurders gesloten, zodat we onze mini-kerken hebben voortgezet. Later hebben we de Blokstallen 3 kunnen huren voor online diensten en als samenkomstruimte voor maximaal 30 personen. We combineerden dat met mini-kerken. Toen het virus weer oplaaide wilden we geen risico's nemen en wilden we als kerk het goede voorbeeld geven. We besloten geen fysieke samenkomsten meer te houden.

Ofschoon we het samenkomen en onze onderlinge contacten missen, is de verspreiding van Gods boodschap niet te stoppen. Zelfs niet door een Corona pandemie. God baant een weg, waar wij zelf geen uitkomst zien. We hebben met vallen en opstaan geleerd om professionele videodiensten samen te stellen die tot bemoediging zijn van 'Schuilplaatsers', maar ook van mensen die niet zo gauw onze samenkomst zouden bezoeken. We bereiken mensen die we normaliter niet zouden bereiken. We hebben de videodiensten regelmatig via Facebook in de regio gepromoot wat wekelijks 10 tot 30 extra views heeft opgeleverd.

Een korte terugblik:



Eind 2020 (18-11-2020) hadden we 223 ingeschreven leden.

30 leden waren jonger dan 12 jaar

34 leden tussen de 12 en 18 jaar

20 tussen de 18 en 35 jaar

57 tussen de 35 en 55 jaar

45 tussen de 55 en 65

23 tussen de 65 en 75

10 tussen de 75 en 85

4 ouder dan 85

Van de leden van 18 jaar en ouder waren er 75 mannen en 84 vrouwen

Het bestuur bestond uit de voorzitter, penningmeester en secretaris.

Daarnaast is er een oudstenteam.

Verder zijn er leiders van themagroepen, van kosters, schoonmaak, koffiedienst, muziketeams, kinderen, jongeren, senioren etc. Alhoewel de Coronacrisis allerlei beperkingen opwierp zijn de meeste groepen op creatieve manieren bij elkaar gekomen of heeft men elkaar opgezocht. Velen in onze gemeenschap hebben met hun gaven en talenten bijgedragen aan het functioneren van onze kerk. Samen vormen we zo het Lichaam van de Heer waar iedereen even waardevol is.



In het kerkelijk seizoen 2020/2021 hadden/hebben we 15 uiteenlopende (thema)groepen die ieder op hun eigen manier het evangelie met elkaar deelden/delen, zij het dat dit door Corona fysiek slechts in beperkte mate en soms ook niet mogelijk was/is (bijvoorbeeld Cleansing Stream). Veel van die groepen kwamen en komen wel digitaal bij elkaar. Ook werd en wordt er naar elkaar omgezien door kaartjes, telefoontjes, wandelingen, bezoeken etc.

Als gevolg van Corona hadden we in 2020 minder activiteiten. Zo konden doopdiensten die we gepland hadden voor mei en november niet doorgaan.

Wat kunnen we nog wel vermelden als we terugblikken?
(in verband met privacy worden geen namen vermeld).

We begonnen de eerste maanden van 2020 met een preken serie over God's liefde en relaties. In het verlengde van deze preken serie is er over dit onderwerp een verdiepende workshop gehouden.

Op 18 maart was de dag van Nationaal Gebed en op 29 maart was er een wereldwijde dag van gebed en vasten tegen de pandemie.

De jaarvergadering die gepland was op 25 maart moest afgelast worden. Daarvoor in de plaats kwam een digitale ledenraadpleging in juni.

We hadden gedurende het jaar een 16 tal sprekers van buitenaf die ons op verschillende manieren vanuit God's Woord

bemoedigden.

In mei 2021 mochten we vanuit onze kerk een huwelijkssluiting vieren. Ook dit was helaas slechts in kleine kring mogelijk.

Gedurende het jaar werden we verblijd met de geboorten van enkele nieuwe gemeenteleden.

Omdat we niet samen konden komen, werd door een gemeentelid de videoserie: 'Hoe is het nu met...' gestart. Een leuke, alternatieve manier om toch bij elkaar betrokken te zijn.

Omdat we meer digitaal met elkaar moesten gaan communiceren werd de website 'Mijn Schuilplaats' meer en beter gebruikt dan voorheen.



Op 15 juni hielden we een online gesprek over hoe we de kerkdiensten vanaf 1 juli (in verband met minder overheidsbeperkingen) zouden kunnen gaan vormgeven.

In juli vertrok ons zendelingenechtpaar naar Zwitserland om daar hun zendingsactiviteiten voort te zetten.

Vanaf september hielden we in een kleine groep van maximaal 30 personen samenkomsten in de Blokstallen 3.

In november en december oriënteerden we ons op de aankoop van de Blokstallen 3 als kerkelijk centrum. Op 2 december hielden we hiervoor een gebedsavond en op 6 december een informatiebijeenkomst. Na de uitgebrachte adviezen werd besloten een bod uit te brengen dat door de gemeente Bergen op Zoom niet werd aanvaard. We hebben in het hele proces de leiding van de Heer mogen ervaren.

In de loop van het jaar werden, waar mogelijk, activiteiten voor groep 1 t/m 8 georganiseerd, zoals Promise Farm. Al redelijk snel na de lockdown in maart 2020, zijn de tieners via Zoom (online) bij elkaar gekomen. Vanaf september tot en met november zijn zij fysiek bij elkaar gekomen bij een van de jeugdleiders thuis en sinds de lockdown in november weer online.

Naast dit alles werd ook uitgereikt naar anderen door het verstrekken van kerstpakketten, bemoedigingspakketjes en een

actie met maatschappelijke organisatie 'Wij-Zijn' voor dak- en thuislozen.

2020 was een bewogen jaar waarbij vreugde en verdriet dichtbij elkaar lagen en ook gewoon door elkaar heen liepen. Vreugde vanwege een aantal heuglijke gebeurtenissen als huwelijk en geboorten en getuigenissen van wonderlijke gebeurtenissen. Verdriet door het verlies van enkele dierbare gemeenteleden en doordat we elkaar niet konden ontmoeten om samen het aangezicht van onze Heer te zoeken.

In dit alles hebben we ook mogen ervaren en vertrouwen we er op dat de Heer alles in Zijn hand houdt en dat we geborgen zijn in Hem.