

# DE GELOOFSPUNTEN VAN DE SCHUILPLAATS

*Eénheid in hoofdzaken, vrijheid in bijzaken en liefde in alle zaken.*

## 1 – De Heilige Schrift

Wij geloven dat de Bijbel door God geïnspireerd is.

2 Timotheüs  
3:16,17

*Alles wat de Schrift zegt is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een rechtschapen leven, <sup>17</sup>zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.*

## 2 – De Eeuwige God

Wij geloven dat God één is en zich openbaart in Vader, Zoon en Heilige Geest.

2 Korintiërs 13:13

*De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de heilige Geest zij met u allen.*

Markus 12:29

*De Heer onze God is de enige Heer*

## 3 – De val van de Mens

Wij geloven dat de mens naar Gods beeld geschapen is, maar als gevolg van misleiding koos voor ongehoorzaamheid, een leven onafhankelijk van God.

Romeinen 5: 12

*Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood, en de dood voor ieder mens is gekomen omdat ieder mens heeft gezondigd ...*

## 4 – Het Reddingsplan

Wij geloven dat, toen wij nog zondaren waren, Christus voor ons gestorven is, zodat eenieder die in Hem gelooft vrij zal zijn.

Johannes 3:16

*Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.*

Romeinen 5:8

*Maar God bewijst ons zijn liefde, doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.*

Galaten 5:1a

*Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven*

## 5 – Redding door genade

Wij geloven, dat wijzelf geen rechtvaardigheid bezitten, maar door genade worden behouden.

Efeziërs 2:8

*Door die genade bent u nu immers gered, doordat u gelooft. Deze redding dankt u niet aan uzelf; ze is een geschenk van God*

## 6 – Berouw en aanneming

Wij geloven, dat we door oprecht berouw en door het aannemen van Christus in ons hart, gerechtvaardigd zijn voor God.

1 Johannes 1:9 *Belijden we onze zonden, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van al het onrecht dat wij bedrijven.*

## 7 – De wedergeboorte

Wij geloven dat de verandering die plaatsvindt in ons hart en in ons leven, bij onze wedergeboorte, een reële verandering is.

2 Corinthiërs 5:17 *Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.*

Galaten 2:20 *Met Christus ben ik gekruisigd: [20] ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven.*

## 8 – Het dagelijkse christelijke leven

Wij geloven dat het Gods wil is, dat we dagelijks geheiligd worden om zodoende een constante groei in geloof te ervaren.

Johannes 17:17 *Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid.*

Romeinen 15:16 *ik moet in volledige toewijding aan zijn evangelie een dienaar van Christus Jezus voor de heidense volken zijn, zodat zij een God welgevallig offer kunnen worden, geheiligd door de heilige Geest.*

Efeziërs 5:26 *...om haar te heiligen, haar te reinigen met water en met woorden,*

Hebreeënen 2:11 *Hij die heiligt en zij die geheiligd worden hebben dezelfde oorsprong*

Hebreeënen 10:14 *Door deze ene offergave heeft Hij hen die zich door hem laten heiligen voorgoed tot volmaaktheid gebracht.*

## 9 – De doop en de maaltijd van de Heer

Wij geloven dat doop door onderdompeling een uiterlijk teken is van een innerlijk werk en een bevestiging van onze identiteit in Christus.

Mattheus 28: 19 *Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest*

Wij geloven, bij de herdenking van de maaltijd van de Heer door het symbolische gebruik van brood en wijn, de vrucht van de wijnstok, dat wij één zijn met Hem door het verbond dat Jezus Christus sloot met zijn bloed.

1 Corinthiërs 11: 23-25 *Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam Hij een brood, [24] sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: 'Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken.' [25] Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker, en Hij zei: 'Deze beker is het nieuwe*

*verbond, dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om Mij te gedenken.*

## 10 – De doop/vervulling in de Heilige Geest

Wij geloven dat de doop (vervulling) in de Heilige Geest de gelovige bekleedt met kracht en dat Hij nog steeds op dezelfde manier bij ons binnenkomt als in de dagen van de Bijbel.

Handelingen 2:4      *....[4] en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.*

## 11 – Het Geestvervulde leven

Wij geloven dat het in de wil van God is, om dagelijks met de Geest te wandelen.

Efeziërs 4:30-32      *Maak Gods heilige Geest niet bedroefd, want Hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. [31] Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek, en alle kwaadaardigheid. [32] Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft*

## 12 – De gaven en vrucht van de Heilige Geest

Wij geloven dat de Heilige Geest de gelovige gaven geeft. De gelovige draagt geestelijke vrucht als blijk van een geest vervuld leven.

1 Corinthiërs  
12:1-11      *Over de gaven van de Geest, broeders en zusters, wil ik u het volgende zeggen.[2] Zoals u weet was u in de tijd dat u nog niet geloofde volledig in de ban van de afgoden, die taal noch teken geven. [3] Daarom zeg ik u nadrukkelijk: niemand kan door toedoen van de Geest van God zeggen: 'Vervloekt is Jezus,' en niemand kan zeggen: 'Jezus is de Heer,' behalve door toedoen van de heilige Geest. [4] Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; [5] er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer; [6] er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt. [7] In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. [8] Aan de een wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis; [9] de een ontvangt van de Geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen; [10] en weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te beoordelen of een profetie van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om klanktaal uit te leggen.[11] Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals Hij wil.*

Galaten 5:22      *Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof,*

## 13 – Gematigdheid

Wij geloven dat de ervaring en het dagelijkse leven van de gelovige, hem nooit mogen leiden in extremiteiten of in fanatisme.

Filippenzen 4:5

*...Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend...*

#### 14 – Goddelijke genezing

Wij geloven dat Goddelijke genezing de kracht van Jezus is om zieken te genezen in antwoord op het gelovige gebed.

Jakobus 5:14-16

*Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen; laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. [15] Het gelovige gebed zal de zieke redden, en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden. [16] Daarom: beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet*

#### 15 – De tweede komst van Christus

Wij geloven dat de tweede komst van Christus een persoonlijk wederkomen is en dat het komende is.

1 Thessalonicenzen  
4:16-17

*Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, [17] en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij Hem zijn.*

#### 16 – De relatie tot de kerk/gemeente

Wij geloven dat het onze opdracht is om onszelf te identificeren met de zichtbare gemeente van Christus.

Handelingen 16: 5

*De gemeenten werden steeds sterker in het geloof en het aantal leerlingen nam dagelijks toe.*

Hebreeën 10: 25

*.. en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen.*

#### 17 – De overheid

Wij geloven dat leiders ten alle tijden in ere gehouden moeten worden, tenzij hun leiderschap ingaat tegen de wil van God.

Romeinen 13:1-5

*Iedereen moet de autoriteit van het bevoegd gezag erkennen, want er is geen gezag dat niet van God komt; ook het huidige gezag is door God ingesteld. [2] Wie zich tegen dit gezag verzet, verzet zich dus tegen de orde die God heeft bepaald, en wie dat doet roept zijn veroordeling over zich af. [3] Wie doet wat goed is heeft van de gezagsdragers niets te*

vrezen, alleen wie doet wat slecht is. U wilt niets van de overheid te vrezen hebben? Doe dan wat goed is en ze zal u prijzen, [4] want ze staat in dienst van God en is er voor uw welzijn. Maar wanneer u doet wat slecht is, kunt u haar beter vrezen: ze voert het zwaard niet voor niets, want als dienaar van God geeft ze ieder die het slechte doet de straf die hij verdient. [5] U moet haar gezag dus erkennen, en niet alleen uit angst voor straf, maar ook omwille van uw geweten.

## 18 – Het laatste oordeel

Wij geloven dat ieder mens eenmaal voor de rechterstoel van God zal staan, om in rechtvaardigheid geoordeeld te worden tot eeuwige heerlijkheid of eeuwige dood.

2 Corinthiërs 5: 10      *Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed is of slecht.*

## 19 – De hemel

Wij geloven dat de hemel het eeuwige, glorieuze, thuis is voor de wedergeboren gelovigen.

Johannes 14: 1-3      *Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op Mij. [2] In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? [3] Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben.*

Openbaring 7: 15-17      *[15] Daarom staan ze voor Gods troon en zijn ze dag en nacht in zijn tempel om Hem te vereren. En Hij die op de troon zit zal bij hen wonen. [16] Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst, de zon zal hen niet meer steken, de hitte hen niet bevangen. [17] Want het lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen.*

## 20 – De hel

Wij geloven dat de hel een plaats is van eeuwige kwelling, voor hen die Gods genade in de Heer Jezus Christus als redder bewust hebben afgewezen.

Openbaring 20:10-15      *En de duivel, die hen misleidde, wordt in de poel van vuur en zwavel gegooit, bij het beest en de valse profeet. Daar zullen ze dag en nacht worden gepijnigd, tot in eeuwigheid. [11] .....[15] Wie niet in het boek van het leven bleek te staan werd in de vuurpoel gegooit*

## 21 – Uitdragen van het geloof

Wij geloven dat het bereiken van mensen met de bevrijdende boodschap van herstel door Jezus Christus (winnen van mensen) de meest belangrijke verantwoordelijkheid is van de gemeente.

Lucas 9:2	<i>[2] Daarna zond Hij hen uit om het koninkrijk van God te verkondigen en zieken te genezen.</i>
1 Petrus 2:9	<i>[9] Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht.</i>
Jacobus 5:20	<i>[20] dan mag hij weten: wie een zondaar van het dwaalspoor terugbrengt, redt hem van de dood en wist tal van zonden uit.</i>

## 22 – Tienden en offeranden

Wij geloven dat de door God aangegeven methode voor het ondersteunen van de verspreiding van het Evangelie van Jezus Christus bestaat uit overvloedig geven met je hart.

Maleachi 3:10	<i>..... Breng alle tienden naar mijn voorraadkamer, zodat er voedsel in mijn tempel is, en zie dan of Ik niet de sluizen van de hemel voor jullie open en zegen in overvloed op je land laat neerdalen</i>
2 Corinthiërs 9:7	<i>Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft</i>

Voormelde geloofspunten en geloofsovertuiging zijn gelijk aan de geloofspunten van Rafaël Nederland.